

## Stadsparken del 5

### Helger i Stassan.

När vi nu ser fram emot Påsk kan man börja fundera på helger som varit föremål för festligheter i Stassan. Påsk har mig veterligt aldrig varit det. Det har funnits generella fester, Vårfesten började man med tidigt. I min ungdom hade föreningar, oftast idrottsdito en höstfest i parken och naturligtvis har vi firat Valborgsmässoafton och Första maj uppe på höjderna. Midsommar också, men där slutar väl firandet. Men det är inte dåligt så.

#### Vårfesten

Detta är den tidigast av alla sammankomster, den startar faktiskt redan den 30 maj 1897. Det var Stadsparksstyrelsen som var de som höll i trådarna och avsikten var att få in ekonomiska medel till att förverka sina planer. Till denna fest utgavs en tidning Vårbrodd med en vinjett tecknad av konstnären Pelle Malmberg.



Vid dessa fester samlades många människor framför Ryggåsstugan och förtärde där sitt kaffe. Bild 2. Anledningen till den stora ansamlingen här var det så kallade Kaffeberget. Tidigt i Stassan historia var kaffe dyrt och det som fanns att köpa på Stugan var inte överkomligt för en stor del av publiken. Termosen fanns inte och därför anordnades bakom Ryggåsstugan, i de bergsskrevor som finns där möjligheter att anlägga eld och koka sitt eget kaffe. Senare gjordes ett framsteg då gäster fick hyra ett fotogenkök och på bergsslutningen reda sitt kaffe. Därav den stora ansamling som ses på bilden nedan.



Dessa fester höll på länge, vissa avbrott under de båda världskrigen men så sent som på 1950-talet fanns det fester som då kallades Barnens Dags fester och skötes av Lions. Då konserterade en orkester i parken, om ni ser lådan som dirigenten står på så kan ni ana varifrån de musikaliska herrarna kom.



Det fanns också säsongsbundna tillställningar som hörde ihop med vissa datum. Valborgsmässoafton som fortfarande firas idag i Stassan under ledning av KFUM borta vid Värendsberget har funnits länge och höll ursprungligen till framför Rotundan. Ibland var det riktigt blött Bild 4



Men vädret kunde vara bättre.



En mycket vanlig första majföreteelse var marschen på morgon från staden upp till Stassan. Den brukade anträdas vid Rådhusparken och sedan gick man i takt, eller i otakt, valfritt efter Kunglig Smålands Artilleriregementes musikkår till platsen framför Rotundan. Detta förekom under 1960-talet. Självt jag vet jag gick så sent som 1965.



Sedan har det till och från firats midsommar också i parken. Fortfarande görs det och då i gräsplätten där man kör runt när man kört upp till stugan. Men det har firats på andra platser också.



Eller är det inte Midsommar?? Men det är det absolut framför Stugan, det får bli sista bilden.

